

## **Jezus, de wijnstok.** LEZEN: Joh. 15:1-8

### **Profetische vervulling:**

**“O God der heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op deze wijnstok, de stek die uw rechterhand heeft geplant, op de Zoon die U hebt grootgebracht. Als afval is hij met vuur verbrand; door uw dreigende aanblik gaan zij te gronde. Uw bescherming zij over de Man van uw rechterhand, over het mensenkind dat U hebt grootgebracht. Dan zullen wij niet van U wijken; maak ons levend, dan zullen wij uw naam aanroepen. HERE, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.” Ps 80:14-19**

**“Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij slechts wrange druiven voort?” Jes. 5:4 ZIE OOK: Jes. 5:1-7**

### **Doel van de gelijkenis:**

- Gelijkenis gericht aan “discipelen”, aan hen die geloven en zijn in de wijnstok.
- Gelijkenis uit de natuur, ook de natuur heeft een taal en spreekt van de principes en wetten van God. Het doel van alles wat God heeft gemaakt is; vrucht dragen en daardoor vermenigvuldiging! Een bloem is alleen mooi om insecten te trekken met als DOEL; vermenigvuldiging.
- Geen vrucht, wel vrucht, meer vrucht, veel vrucht om de Vader te verheerlijken; Vrucht als teken van een discipel. Aan de vrucht herken je de boom.
- De mens is niet gemaakt om uit zichzelf te leven, we zijn uit God gemaakt om uit Hem te leven. Uit zichzelf dragen we NOOIT vrucht alleen uit Hem!
- Jezus, is de ware wijnstok. de Vader, de liefdevolle landman, die je snoeit!!
- De rank draagt niet de wijnstok, de wijnstok draagt de rank en geeft leven aan de rank.

Als je naar een knoestige wijnstok kijkt, heeft hij nog aanzien noch gedaante, er is niets aantrekkelijks aan; hij schilfert, is knoestig en misvormd. Zo, was ook onze Heiland, de dingen van God trekken het vlees niet aan, ze zijn dwaas en onbegrijpelijk. Het ging er bij de Heer niet om zichzelf, maar om de ranken en de vrucht.

**"Hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien\_ noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte." Jes. 53:1-4**

### **Neemt de Vader ons weg, als we geen vrucht dragen?**

De Heer zegt ons te blijven in Zijn liefde, hoe kunnen we blijven in Zijn liefde, als we weggekapt of genomen kunnen worden door de Vader als we geen vrucht dragen?

Hoe kan de Vader ons weggappen om iets wat we zonder Hem niet kunnen, namelijk vrucht dragen.

We kunnen begrijpen dat we weggekapt kunnen worden als we niet in de wijnstok zijn, dus geen christen zijn. Maar als we christen zijn en in Hem zijn, zou de Vader ons weggappen als we geen vrucht dragen, wat we zonder Hem niet kunnen.

Als we deze tekst verkeerd begrijpen gaan we uit angst en schuld om weggekapt te worden proberen vrucht te dragen, wat we zonder Hem niet kunnen. We komen dan in een grote frustratie terecht en teleurstelling.

### ***Hoe moeten we deze tekst dan lezen?***

Als we kijken naar het woordje wegnemen in vs 2, staat er in het Grieks: **'airo'**

Dit woord wordt ook vaak vertaald met opheffen of optillen, op zich nemen en dragen wat opgetild is, dragen.

Als we begrijpen wie de Vader is, dat Hij liefde is, zou het dan niet vertaald moeten worden; Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt tilt Hij op, draagt Hij. Net als een rank die opgebonden wordt om meer het licht van de zon op te vangen om meer vrucht te dragen.

**“Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.” Ps 3:3**

Elke rank aan Mij die vrucht draagt, snoeit Hij, opdat ze meer vrucht drage. Het woordje voor snoeien **'kat'hairo'** is ook vaak vertaald met reinigen, schoonmaken, reinigen van schuld en zonde.

Is het niet zo, dat hoe meer we vrij zijn van schuld, zonde en veroordeling we automatisch meer vrucht dragen.

Daarom zegt Jezus: Jullie zijn nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb.

Rein voor God, zonder schuld of veroordeling. Als we dit bewustzijn hebben, laat het ons NOOIT zonder vrucht.

### **Wat wil Jezus snoeien?**

Jezus, begint te spreken over de wijnstok en vrucht dragen en zegt dan dat Hij elke rank aan Hem, die geen vrucht draagt weg neemt en die wel vrucht draagt dat Hij die snoeit. Jezus, sprak dit tot discipelen die net aan het bekvechten waren geweest wie de grootste zou zijn, ze hadden nog heel veel vleselijke dingen en Petrus zou een paar uur later de Here onder vervloeking 3 maal verloochenen.

Wat ik zou denken als Jezus tot mij zou zeggen; je moet gesnoeid worden, dan zou ik denken; Hij wil mijn hoogmoed, mijn falen, mijn zonden snoeien. Toch als Jezus doorgaat met spreken zegt Hij niet; Ik ga al de zonden uit je leven snoeien, maar Hij zegt iets heel verwonderlijks tegen zijn falende discipelen:

***Jullie zijn NU rein om het woord dat Ik tot heb gesproken!***

Hoe kan Jezus dat zeggen, Hij ziet toch dat er nog zoveel moet veranderen en dat ze zeer zeker niet “rein” zijn in hun motivatie.

Het geheim is dat Jezus naar ons kijkt niet met menselijke ogen van veroordeling, maar door Zijn ogen.

Met andere woorden, Jezus kijkt door zichzelf naar ons. Jezus is “één”, wie Hij is en wat Hij doet en gaat doen is één. Als Jezus naar ons kijkt en ons “rein” noemt, dan doet Hij dat door Zijn vergoten bloed, door Zijn volmaakte offer, door Zijn volbrachte werk. Op grond van Zijn bloed, kan Hij zeggen je bent rein. Hij ziet al in ons het einddoel, wat Hij van ons gaat maken en wat Hij gaat doen.

Door de ogen van de Here Jezus noemt God ons:

Rein en heilig

**“Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.”** Hebr. 10:10

Rechtvaardig.

**“Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.”** 2Cor. 5:21

Geliefde en aanvaard.

**“aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.”** Rom. 1:7

Uitverkoren en gekozen.

**“Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. (1–5) In liefde”** Ef. 1:4

Zonen en dochters van God.

**“En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.”** Gal. 4:6

Een nieuwe schepping.

**“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”** 2Cor. 5:17

Een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie.

**“Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:”** 1Petr. 2:9

Koningen en priesters

**“En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen van de aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. En Die ons heeft gemaakt tot koningen en priesters voor God, Zijn Vader”** Opb. 1:5-6

Als Jezus tot ons zegt: je bent rein en heilig! Wie zijn wij dan om God tegen te spreken en meer ons gevoel te vertrouwen dan Zijn woord en belofte?

**“Maar gij, o mens! wie zijt gij, dat gij God zoudt tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerder zeggen: Waarom hebt gij mij zo gemaakt?” Rom. 9:20**

Wij richten ons oog altijd op wat we niet hebben of niet goed doen, Jezus wil ons oog richten op wat Hij heeft en Hij goed heeftgedaan.

Wat Jezus in wezen wil snoeien in ons:

- onze negatieve houding naar onszelf, onze naaste en God.
- het kijken naar onszelf en onze zonden,
- de zelfgerichtheid en eigengerechtigheid; ons leven uit onszelf en voor onszelf.
- onze twijfel in de kracht van Zijn bloed en Zijn volmaakte offer,
- ons hardnekkig ongelof; geloof is God serieus nemen!

**“Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongelof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was.” Marc. 16:14**

- we geloven meer onze gevoelens en de aanklachten en veroordeling van satan dan de kracht van Zijn bloed.

***Eigenwaarde is door Gods ogen naar jezelf kijken!***

**Hoe kunnen we veel vrucht dragen?**

Als je zo de rank bekijkt, is het ook al niet veel soeps; een klein miezerig stengeltje, wat zonder de wijnstok niets kan. Het doel van God met ons, is niet ons groot te maken of belangrijk, maar ons bewust te doen worden van onze totale afhankelijkheid van Jezus; *zonder Mij kan je niets doen!!* Wij zijn niet belangrijk, het gaat niet om ons maar om de vrucht, die we dragen.

De rank draagt zijn vrucht altijd dicht bij de wijnstok, de rest van de rank doet verder geen nut. Het is daar, waar wij heel dicht bij de wijnstok blijven, in intieme relatie met de Vader en in diepe relatie met Hem, dat we veel vrucht dragen. Het is door Zijn levenssappen en Zijn aanwezigheid en glorie dat wij veranderen en vrucht dragen.

Onze allereerste roeping niet om christelijk werk doen en de wereld te bekeren. Om ons door christelijke werken te bewijzen voor God, maar in de eerste plaats zijn we geroepen tot gemeenschap met Hem en vanuit relatie Hem te gehoorzamen.

**"God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus" 1Cor. 1:9**

De Heer zoekt AFHANKELIJKHEID EN AANHANKELIJKHEID. Zeven keer het woord; blijven, verblijven, HEM verwachten.

Zie ook het verhaal van Maria en Martha: Luk. 10:40-42

Onze Heer vraagt geen werken, maar gehoorzaamheid, voortkomend uit een liefdes relatie met Hem. Hij zal ons later niet vragen wat we voor Hem gedaan hebben, maar hebben we Zijn wil gedaan en de werken gedaan, die Hij voor ons bereid heeft?

***Wat heeft Hij in ons kunnen uitwerken?***

## Het snoeien en de tranen

Als in de loop van het jaar de ranken doorgroeien, heeft dat verder geen nut, in de loop van het jaar zal de wijngaardenier, de ranken blijven terug snoeien, opdat de kracht van de wijnstok, niet in de ranken gaat zitten maar in de vrucht, om veel vrucht te dragen.

Als later in de winter de wijngaardenier de ranken de tot een paar centimeter terug snoeit, doet hij dat met dat ene doel voor ogen om veel vrucht te hebben.

Als de ranken gesnoeid worden, is het vaak dat zo, dat het levenssap van de wijnstok uit de snijwond komt druppelen, vaak enkele dagen lang.

De fransen zeggen dan: la vigne pleure; de wijnstok huilt. Zo, is het ook als de Heer ons leven snoeit, al het grote en hoogmoedige, al onze onafhankelijkheid en eigenzinnigheid, al onze eigen kracht, zelfverdediging en zelf rechtvaardiging moet Hij wegsnoeien in ons leven, opdat we meer vrucht dragen, maar vaak kost dit tranen, doet dit pijn, maar de vrucht daarvan is geweldig.

**"Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid." Hebr. 12:11**

Bij de winter snoei, worden de ranken in de vorm van *een open hand* gesnoeid, er moet immers zoveel mogelijk licht in het hart van de wijnstok doordringen. Verder worden alle ranken, die naar de aarde gericht zijn volkomen weggesnoeid, opdat anders de kostbare druiven op de grond zouden hangen.

Zo snoeit de Heer ons ook; als een open hand naar de hemel gericht, we dragen allen maar vrucht als onze handen geopend blijven naar God toe, we een hart blijven houden, wat wil blijven ontvangen van God. Hij verlangt zijn rijkdommen te geven, maar kan Hij ze kwijt, of zijn we zo tevreden en zelfgenoegzaam, dat we geen eens door hebben, dat Hij buiten de deur staat.

**"Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij." Opb. 3: 17,20**

We moeten ook bereid zijn Gods licht in ons leven te laten schijnen, het is immers alleen in Zijn licht, dat het bloed van Jezus ons kan reinigen, opdat we juist vrucht zullen dragen. God wil het licht van Zijn waarheid laten schijnen in ons leven, Hij wil waarheid in het verborgene.

**"Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend." Ps. 51:6**

**"indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde." IJoh. 1:7**

Ook de ranken, die naar beneden en naar de aarde gericht zijn worden volkomen teruggesnoeid, zij bevullen de druiven. Zo, kan de Heer ook geen aardsgezinde en wereldse christenen gebruiken, Hij zal ze volkomen terugsnoeien, opdat ze hun hoofd omhoog heffen en beseffen, dat alleen van boven de werkelijke zegen komt.

**"Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God."** Jac. 4:4

**"Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind."** Phil. 3:19

### **De gevaren van wilde ranken.**

Soms zijn er ook ranken, die niet op de wijnstok groeien, maar onder uit de wortel, uit de wilde wijnstok groeien. Ze lijken precies op de echte ranken, maar ze zijn niet geplant in de echte wijnstok en hebben ook het levens sap niet van de wijnstok, deze ranken, worden door de wijngaardenier altijd met wortel en al uitgeroeid omdat zij het zijn, die de ziekten veroorzaken.

Zo, is het ook met de naamchristenen, natuurlijke mensen, die niet echt wedergeboren zijn, ze zijn christenen om hun voordeel of alleen uit traditie. Daar ze niet geestelijk zijn, veroorzaken zij al de ziekten en moeilijkheden in de kerken, ze verzetten zich altijd tegen de Heilige Geest, omdat hun traditie en Godsdienst hun god (afgod) is.

**"Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben."** Jud. 1:19

**"Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst te bewijzen."** Joh. 16:2

Stefanus sprekend tegen de Godsdienst leiders!

**"Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de Heilige Geest; gelijk uw vaders, zo ook gij."** Hand. 7:51

### **Vosjes en everzwijnen**

**"Vangt ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, nu onze wijngaarden in bloei staan."** Hooglied 2:15

Bij ons in het dal hebben we veel everzwijnen, en als ze in de groentetuin komen brengen ze veel schade toe. Toch zijn het niet deze bulldozers, die zoveel schade toebrengen, maar de kleine vosjes.

Zo denken wij ook, in de gemeente, dat het de grote zonden zijn, die het werk Gods belemmeren. Natuurlijk belemmerd elke zonde Gods werk, maar toch zijn het vooral de "kleine" zonden, die het meeste kwaad doen, omdat we er zo makkelijk over heen leven.

De zogenaamde kleine zonden van verkeerde motivaties, liefdeloosheid, kritiek, hoogmoed en trots, eigendunk en eigen eer. We kunnen alle dingen goed hebben, hard voor de Heer werken, maar als onze liefde voor de Heer Jezus verkoeld, is dat de grootste belemmering.

**"Ik heb tegen u. dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert."** Opb. 2:4-5

### **De nieuwe wijn en de rijping**

**"Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken; anders barsten de zakken en de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren; maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en beide blijven samen behouden."** Matth. 9:17

Als het de oogsttijd is, dan worden de druiven geplukt en geperst. Zo, perst de Heer ook vaak ons leven opdat het sap er uit komt en we kostelijke wijn voor de Meester zullen worden.

### **Nieuwe wijn prikkelt!!**

De nieuwe wijn wordt dan in nieuwe zakken of vaten gedaan. Dit wordt gedaan omdat de nieuwe wijn nog heel levendig en prikkelend is; oude zakken zouden het doen barsten.

Elke keer als God weer nieuw leven of opwekking geeft in de kerk, dan zien we dat de oude structuren, gewoonten en tradities de nieuwe wijn niet kunnen bevatten, ze gaan kapot, of maken het werk van de Heilige Geest stuk.

Daarom is het zo belangrijk soepel te blijven voor het werk van de Heilige Geest. Mag Hij in alles de controle houden, of willen wij alles controleren door onze traditie, structuren, liturgieën.

Op zichzelf zijn deze dingen niet erg, maar staan ze onder onze controle of onder de controle van de Heilige Geest?

**"Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. de werkingen Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst."** Gal. 5:16-17

**"Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven."** Rom. 8: 13

Na de persing, volgt de gisting en wordt de jonge wijn telkens over gegoten van het ene vat naar het andere, om de droesem kwijt te raken, die een heel vieze smaak geeft aan de wijn.

**"Moab heeft van zijn jeugd af rust gehad; het heeft stil op zijn droesem gelegen, het is niet overgegoten van het ene vat in het andere, en het is niet in ballingschap gegaan; daardoor is zijn smaak hem gebleven en is zijn geur niet veranderd."** Jer. 48:11

God wil, dat wij de heerlijke geur van Christus gaan dragen, om zo ver te komen moet Hij ons vaak wakker schudden door beproevingen en tuchtiging. Door lijden heen krijgen we deel aan Zijn heerlijkheid. Onze natuur wil dit niet, maar wil rust hebben, een gemakkelijk leven, zonder zorgen en moeilijkheden. Als we Gods beproevingen ontvluchten, zullen we de stinkende geur van onze oude natuur blijven behouden. God moet ons telkens overgieten in andere vaten, opdat we de stinkende droesem van ons vlees in ons leven kwijt raken.

**"want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen, die gered worden" 2Cor. 2:15**

**"Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden." Rom. 8:18**

**"Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid" 2Cor. 4:17**

**"En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen." 1Cor. 15:49**

**"Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen" Rom. 8:29**

**"En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is." 2Cor. 3:18**