

## **Wat Gods hart raakt of de gezindheid die God zoekt.**

God houdt van iedereen hetzelfde, zonder onderscheid. Toch zijn er **dingen die Hem raken en Hem welgevallig zijn**. De Here hield van de verloren zoon, maar Hij had er geen vreugde over toen hij in de wereld leefde.

### **De Heer heeft welgevallen in geloof wat een beroep doet op Zijn genade.**

Van 2 mensen zegt de Here dat ze **groot geloof** hebben; de Romeinse hoofdman (Matt. 8:5-13) en de Kananese vrouw (Matt. 15:22-28). Beide waren **geen jood**, hadden **geen enkel recht** op zegen, maar zonder iets zelf te brengen deden ze een **beroep op Zijn genade**. Dit raakte het hart van Jezus zo dat Hij verwondert (bewonderde) was om hun geloof. (Matt. 8:10)

### **De Heer zoekt afhankelijkheid. (Zie Ex. 19: 1-9)**

Het geheim van vrucht dragen ligt niet in ons harde werken en prestatie, maar in onze afhankelijke houding naar Jezus toe. God vraagt ons niet te werken voor Hem, maar met Hem mee te werken, te werken waar Hij werkt. Christendom is niet onze (Gods)dienst aan Hem, maar ZIJN dienst aan ons en door ons!

*Heidi Baker: het geheim van opwekking is afhankelijkheid, wij moeten onze voeten zetten in de handen van Jezus, onze handen in Zijn handen, ons hart in Zijn hart.!*

### **De Heer zoekt aanhankelijkheid.**

God heeft de mens gemaakt geen eigen aard gegeven, Niets "mens-eigens" maar "Gods-eigens" Toen God de mens schiep sprak Hij tot zichzelf en maakte de mens naar Zijn beeld en gelijkenis dus naar ZIJN AARD en UIT Hem gemaakt.

Het eerst wat we moeten beseffen is dat God het begin en de bron van alles is.

Christus is Oorsprong, de wijsheid waardoor u gemaakte bent, de kennis die nodig was om u te maken, Hij is de bron des leven, Hij is de adem in uw longen. U bent niet uit uzelf. David zei: AL mijn bronnen zijn in U!

Niet u heeft God gewild, Hij heeft u gewild, gekend voordat u geboren werd, Hij heeft u gevormd in de moederschool, u uit de baarmoeder getrokken en aan Hem bent u overgeven vanaf de geboorte. Hij bepaalde uw ouders, land en persoonlijkheid.

Niet u heeft Hem uitgekozen, Hij heeft u uitgekozen, niet u houdt Hem vast, Hij houdt u vast.

Ik verlangde niet naar Jezus, Hij verlangde naar mij. Ik zocht Hem niet, Hij zocht mij. Hoe dieper ik besef, hoeveel Hij voor mij heeft overgegeven, maakt dat ik mij aan Hem kan overgeven. Wij hebben lief omdat Hij ons heeft liefgehad.

Zo ook toen u tot geloof kwam, alleen door geloof in Christus, bent u in Hem geplaatst en krijgt u deel aan alles wat Hij volbracht heeft. Hij is de bron van uw leven. Alleen in relatie met Hem ga je ontdekken wie jij bent.

***Je werkelijke Identiteit vindt je in Hem alleen!***

Er is één persoon in de evangeliën waarvan Jezus zegt "dit persoon heeft **een "goed werk aan Mij"** verricht. Een werk wat Jezus hart raakte. En dat was geen man maar een vrouw waarvan Jezus zegt: ik stel **haar tot een teken, een voorbeeld**; overal zal over haar gepredikt worden.

**"Voorwaar, Ik zeg u, **overal** waar het evangelie verkondigd zal worden, over de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft."** Marc. 14:9

**Waarom** was het hart van Jezus zo geraakt? Wat was de diepste reden? Was het om de kostbare olie of zat er nog wat veel kostbaarders achter?

Maria van Bethanië was de Maria die **aan de voeten van Jezus** gezeten **luisterde naar Zijn woord** en daar **verzadigd werd met Zijn liefde**.

Maria vinden we **altijd** aan de voeten van Jezus, **de plaats waar wonderen gebeuren en de macht van de de duivel wordt gebroken**. We hebben allemaal de neiging wat te willen doen, om wat te zijn, of om geliefd te worden. MAAR **EEN ding is nodig!** Niet als een wet; Nu ga ik PROBEREN AAN ZIJN VOETEN TE ZITTEN, om gezegend te worden, maar het hart van Maria was geraakt door Gods liefde; het kwam uit haar hart en niet haar WIL.

**“Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die, **aan de voeten des Heren gezeten**, naar **zijn woord luisterde**. Marta echter werd **in beslag genomen** door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, **trek U het U niet aan**, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u **bezorgd en druk over vele dingen**, maar weinige zijn nodig of slechts een; want **Maria heeft het goede deel uitgekozen**, dat van haar niet zal worden weggenomen.”**  
Luk. 10:38-42

Kijk eens naar het verschil in reactie van Jezus, toen Hij Martha en Maria antwoordde op dezelfde vraag. Hij had Martha lief. Maar **Maria raakt het hart van Jezus (GOD)** Daarom richt Johannes de aandacht op Maria.

**“Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden –dat was de **Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd**; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ **Jezus hield veel** van Marta en haar zuster, en van Lazarus.”** (Joh 11:1-5 NBV)

Jezus houdt evenveel van Marta en Maria, toch is Marta veel meer bezig met werken liefde te verdienen en Maria met onvoorwaardelijk liefde ontvangen. Marta mag leren dat je liefde niet kan verdienen, maar wel kan ontvangen als genade gave.

Kijk eens hoe Jezus anders reageert op dezelfde vraag van Maria. **Martha kende de juiste antwoorden en theologie**, maar bewoog Jezus niet. Je kunt de juiste antwoorden kennen, maar **geloof je het echt en raakt het je hart?** Buigt je hart echt voor Jezus? Martha reageert uit nood en pijn, Maria zit in huis en reageert alleen als Jezus roept: **“De Meester is gekomen en vraagt om jou.”** Vers 28

**“Marta dan zeide tot Jezus: **Here, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn**. Ook nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert. Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal opstaan.”** Joh. 11:21-23

“Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, **viel zij Hem te voet** en zeide tot Hem: **Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn.** Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag wenen, **werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd,** en Hij zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie. **Jezus weende.**” Joh. 11:32-35

De houding van Maria raakte het hart van Jezus en bewoog Hem. **Ongelofelijk dat een mens het hart van God kan bewegen!**

“Maria dan nam een pond echte, kostbare nardusmirre, en **zij zalfde de voeten van Jezus** en droogde zijn voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis.” Joh. 12:3

“En toen Hij te Betanie was in het huis van Simon de melaatse, kwam, terwijl Hij aan tafel aanlag, een vrouw met een albasten **kruik vol echte, kostbare nardusmirre;** en **zij brak** de albasten kruik en goot *de mirre* over zijn hoofd. En sommigen spraken verontwaardigd tot elkander: Waartoe dient die **verkwisting der mirre?** Want deze mirre had voor meer dan driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En zij waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide: Laat haar begaan; waarom valt gij haar lastig? **Zij heeft een goede daad aan Mij verricht.** De armen hebt gij immers altijd bij u en gij kunt hun weldoen, wanneer gij maar wilt; maar Mij hebt gij niet altijd. Zij heeft gedaan, wat zij kon; van tevoren heeft zij mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, Ik zeg u, **overal** waar het evangelie verkondigd zal worden, **over de gehele wereld,** zal ook tot haar gedachtenis (teken) gesproken worden van **wat zij gedaan heeft.**” Marc. 14:3-9

We vinden 5 redenen waarom Jezus zo geraakt was.

1. **Ze gaf iets heel kostbaars wat “echt” was.** De zalfolie was **een jaar salaris** waard. Toch ging het bij Jezus totaal **niet om de waarde in geld,** dat was bij de discipelen zo die “natuurlijk” keken. Jezus keek geestelijk naar het hart en zag iets heel anders dan waarde aan geld! In die tijd spaarden de vrouwen om zulke kostbare olie te kopen, wat ze bewaarden om **zichzelf te zalven voor de huwelijksnacht om lekker te ruiken voor hun geliefde.** Toen ze deze olie voor Jezus uitgoot goot zij **al haar liefde voor Jezus** uit en zei ze daarmee; Heer, u bent het **belangrijkste** in mijn leven, belangrijker dan mijn geluk, mijn toekomst, mijn man (vrouw) en kinderen. **Uit liefde zet ik U op de eerste plaats in mijn leven!!**
2. **Ze brak de kruik, ze hield niets terug en goot ALLES uit.** Hoe vaak houden wij iets terug en geven een gedeelte van ons zelf. Vaak gieten we een beetje uit over Jezus, maar geven we alles?? Natuurlijk kan dat alleen door de liefde. Maar kan Hij ons zo aanraken door Zijn liefde dat we alles voor Hem uitgieten? **Hij heeft Zijn leven voor ons uitgegoten!!**

3. **Ze deed een goede daad aan Jezus.** Ze gaf met een onverdeeld hart, **exclusief voor Jezus.** Hoe vaak geven wij met een verdeeld hart, met bij **motieven** om misschien een **zegen te krijgen** en **gezien te worden** door mensen. Zijn we ook volkomen toegewijd als niemand ons ziet? Zijn we toegewijd als anderen het een “verspilling” vinden?

**“En Hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En Hij riep zijn discipelen en zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben.”** Marc. 12:41-43

4. **Ze deed wat ze kon en gaf wat ze had.** Jezus vraagt ons geen dingen, die we niet hebben en wat we niet kunnen. Hij vraagt ; Mozes wat heb je daar in je hand? Een staf! Gebruik dan je staf.
5. **Ze deed haar daad “op tijd” voor zijn begrafenis.** De andere Maria’s hielden van Jezus, hadden goede bedoelingen toen ze Jezus wilden zalven na zijn dood, maar **ze waren te laat** want het graf was leeg!

**“En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. Hij zeide tot haar: Weest niet ontsteld. Jezus zoekt gij, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, Hij is hier niet; zie de plaats, waar zij Hem gelegd hadden.”** Marc. 16:1 en 6

God heeft een generatie nodig die Hem **niet dient uit verplichting of om zegen te verkrijgen maar uit liefde voor Hem.** Een generatie, die aan Zijn voeten zit en profetische daden zal doen uit Zijn hart. Een generatie die bereid is **ALLES uit te gieten** voor Jezus, het kostbaarste van hun leven en **de beste tijd van hun leven te geven** aan Hem.

Een Genade generatie die Hem liefheeft BOVEN alles. Boven manifestatie of engelen.

**Wat doe jij als je engelen ziet?** Maria was niet geïmponeerd want haar hart was **volkomen op Jezus gericht**; ze wilde Jezus boven engelen, gaven of krachten.

**“En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Om dat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester!**

**Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen, dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit gezegd had.” Joh. 20:11-18**

Wil je zo iemand zijn, die Hem liefheeft boven alles en gericht zijn op Jezus alleen?

**“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.” Rom. 12:1**